

Vanaf 1865 kent het dorp Amstelveen een Gereformeerde Kerk. Over deze kerk gaat het volgende artikel, dat begint in 1836, toen opgejaagde afgescheidenen een goed heenkomen zochten in de boerderij van Abraham Verburg.

Zie [Afgescheidenen te Amstelveen](#)